

## **Liturgie in Linden**

### **Meditatieve Viering**

Naast de grote dorpsbetrokkenheid bezint de Geloofsgemeenschap Heilige Lambertus zich op nieuwe vormen van liturgie en Geloofsbeleving. Een mooi voorbeeld daarvan werd op zondag 27 december, de derde Kerstdag, beleefd. Na de gebruikelijke hectiek rond de Kerstdagen werd op deze ochtend gekozen voor stilte, gebed en muziek in een meditatieve viering, voorbereid door Herman van Rhee. Rond het thema 'Engelen' werden enkele teksten voorgelezen. Meditatieve gitaarmuziek van onze Lindense gitarist Ed Tichelaar en enkele stukken uit de "Mass for Peace" van Jenkins fungeerden als opstap voor de stiltes bedoeld voor persoonlijke meditatie. De viering was goed bezocht en voldeed aan de verwachtingen van de aanwezigen.

### **Van Oud naar Nieuw**

Die diversiteit kwam ook mooi naar buiten in de inmiddels bijna traditionele Oudejaarsavondviering met bezinning en gebed rond de Zevenarmige kandelaar. De verschillende facetten van onze Geloofsgemeenschap kregen aandacht in overweging en gebed. Voorganger Trees van den Broek haalde bij iedere kaars met een passende tekst of gedicht een aspect van het oude en nieuwe jaar naar voren zoals Gods aanwezigheid, verdriet, dankbaarheid, vrede en goede voornemens. Indrukwekkend was de extra aandacht voor onze eigen Geloofsgemeenschap die nu bedreigd wordt met de mogelijke sluiting van de kerk. Met de gezongen zegebede zoals omschreven in de eerste lezing uit het boek Exodus ging iedereen de jaarwisseling met een goed gevoel en vol vertrouwen tegemoet.

## **Liturgie in Linden**

De vieringen rond Kerstmis en de jaarwisseling zijn mooie voorbeelden van het werk van onze liturgiegroep. Ook los van deze hoogtijdagen zetten zij zich wekelijks in voor een waardige liturgische viering rond het Woord en het Breken van het Brood. Met enige regelmaat is er ook een eucharistieviering in onze kerk. De Lindense Geloofsgemeenschap wil zo iedereen de mogelijkheid bieden om uit een palet aan mogelijkheden de eigen keuzes te maken. Daarbij staat, wat ons betreft, niet het aantal bezoekers aan de vieringen centraal; wél de zorg voor een eigentijdse kijk op en vormgeving aan de Christelijke boodschap van onze kerk in onze wereld. Heel wezenlijk daarbij is de medewerking van de koster, de groep lectors en de muzikale ondersteuning van organist Ton Keijzers. Mede daardoor is in de vieringen de betrokkenheid van de aanwezigen voelbaar, zodat de 'gemeenschap ook echt gevierd wordt'.

### **We gaan verder**

De Contactgroep en Liturgiegroep van onze geloofsgemeenschap hadden ervoor gekozen om vóór Kerstmis naar buiten toe niet al te veel aandacht te besteden aan de plannen van het parochiebestuur Heilige Martinus Cuijk voor sluiting van een aantal kerken, waaronder die van Linden. Voor velen in en rond de Lindense geloofsgemeenschap was het presenteren van de notitie "Een nieuwe mantel voor Martinus" een harde dreun. Ons kerkgebouw is voor de geloofsgemeenschap Linden, met leden uit het dorp zelf, maar ook met een aantrekkingskracht over de dorpsgrenzen heen, een sterke inspiratiebron. We willen verder gaan en zullen als geloofsgemeenschap met hart en ziel deelnemen aan het komende overleg. We hopen op en bidden voor een verantwoorde beslissing.

De Contactgroep

(het bovenstaande artikel is een aangepaste versie van een stuk dat we voor De Mantel hebben ingezonden)