

KERSTMIS EN NIEUWJAAR IN LINDEN (een terugblik)

Betrokkenheid en Diversiteit

Kerstmis is voor iedere geloofsgemeenschap een Hoogfeest. Meer dan bij andere festiviteiten wordt er naar uitgekeken en worden er veel voorbereidingen getroffen. Uiteraard geldt dat ook voor onze Lindense Geloofsgemeenschap Heilige Lambertus. De betrokkenheid in ons dorp is groot. Eén oproep om een gelegenheidskoor in het leven te roepen, leverde prachtige gezangen op tijdens de Kerstnachtviering en één avond van onze Gildebreders zorgde ervoor dat in ons prachtige historische kerkje de Kerstversiering haar plaats kreeg. Dat alles natuurlijk met als grote doel om de gelovigen die samen de viering van Kerstmis beleefden op Kerstavond een warm gevoel te geven in onze Lindense Herberg.

Kerstnacht

‘God krijgt bij ons onderdak’, was de leidende gedachte van deze druk bezochte viering. Een nagenoeg volle kerk, een prachtige stijlvolle viering waarin Laurens Koole voorging. Teksten en muziek pasten naadloos bij elkaar. Het koor en solisten zorgden voor prachtige liederen afgewisseld met kerstliederen, die de kerkgangers mee konden zingen. We hebben vele complimenten mogen ontvangen voor de viering, die misschien het best te omschrijven is met de woorden: ‘traditioneel’ wat betreft licht, warmte, kerstliederen, kerstevangelie en muziek en ook ‘eigentijds’ door het samen vieren, de actuele teksten en het beluisteren enkele minder bekende kerstliederen. Die betrokkenheid kwam ook naar voren in de gulle schenkingen tijdens de collecte voor de Adventsactieprojecten voor Moeder en Kind. De opbrengst was bijna driehonderd euro.

