

## GEROEPEN TOT HOOP

In 'Geroepen tot hoop' schrijft bisschop Gerard de Korte over de opdracht van de kerk om barmhartig te zijn. 2016 is uitgeroepen tot jubeljaar van de Barmhartigheid. De Korte staat bekend om zijn open en pastorale opstelling. Het zoeken naar dialoog en het nastreven van oecumene draagt hij een warm hart toe. In dit boek zoomt hij in op de vraag naar God in deze tijd. Wat is de toekomst van het christelijk geloof in Nederland? Vervolgens deelt hij met ons zijn visie op burgerschap en de plaats van de kerk in de samenleving.



Het boek wordt afgesloten met een uitleg van Bijbelse sleutelwoorden, vooral over barmhartigheid. We zijn volgens de bisschop geroepen om te werken aan een cultuur van barmhartigheid, zowel sociaal als moreel.

De bisschop schrijft: *'In grote en kleine daden van humaniteit kunnen wij tonen beschikbaar te zijn voor gewonde mensen langs de weg van het bestaan.'*

*Tegelijkertijd zal een barmhartige kerk mensen niet vastpinnen op wat fout is gegaan in hun leven. Als God ons in zijn onuitputtelijke liefde in Christus heeft aanvaard, wie zijn wij dan dat wij elkaar niet van harte zouden aanvaarden. Als wij zelf leven van goddelijke vergeving, kunnen wij anderen de vergeving toch niet ontzeggen?'*

### **Ter informatie:**

ISBN: 9789043526609

Uitgeverij: Kok

Uitvoering: Paperback / softback

Omvang: 160 pagina's