

Ik ken je - zegt God -
Ik weet wat er in je omgaat
En wat je verlangens en gevoelens zijn.
Maar soms twijfel Ik
Of het omgekeerde ook waar is:
Of je Mij kent
En of je Mij wel wilt kennen.

Misschien heb je het daar soms moeilijk mee.
Daarom wil Ik je uitnodigen
Zolang naar Jezus te kijken
Tot je in zijn ogen de schittering van mijn hart ziet.
Hij is mijn Zoon, mijn liefde die mens is geworden.
Hij wil jouw broer zijn, jouw vriend en jouw Heer.
Maar het laatste woord...is aan jou...- zegt God.

Erwin Roosen