
Kennismaking met Jan en Jeanette Lange



Vanuit de Lambertus Geloofsgemeenschap hier in Gr. Linden ben ik gevraagd om als gastvoorganger mijn diensten aan te bieden voor de zondagse vieringen.

Omdat ik in Nieuw-Vennep onder de rook van Schiphol woon, moest ik daar, gezien de afstand wel even over nadenken.

Maar omdat wij sinds ons pensioen in Meijel in De Peel een zomers onderkomen op de camping hebben, werd het afstand-verhaal een stuk relatiever.

Vandaar de toezegging om in 2024 op 11 augustus en 29 september voor te gaan bij jullie.

Een aantal redenen spelen daarin een rol. Eerstens, dat rond de Lindense kerk 2 studiegenoten theologie mij wel bekend zijn, Bert

Oosterveer en Marie-José Angenent-Vogt. Verder, dat ik het een lofwaardig streven vindt van Linden om niet zonder slag of stoot de eigenheid als geloofsgemeenschap op te geven vanwege de alomtierende sch(r)aalvergroting in kerkelijke kringen.

En dat brengt me bij de laatste reden: naast theoloog-pastor ben ik ook al 50 jaar genealoog. En zo weet ik, dat een broer van mijn betovergrootvader, Willem Peters Lange, gehuwd in 1813 met Agnes Kuijpers, en zijn nakomelingen lange tijd op “De Romein” gewoond hebben. Haar vader, Ruth Kuijpers was begin 1800 burgemeester van Linden en die zette de toenmalige pastoor de voet dwars, toen die de oude kerk wilde slopen ten faveure van een nieuw gebouw. Kortom: Linden ten voeten uit !

Voor geïnteresseerden verwijs ik naar mijn website

www.genealogie-lange.nl

Ik ben in 1953 als boerenzoon in St. Hubert geboren, wilde als kind van 10 al pastoor worden en zo ging de weg via Kruisherencollege Uden naar theologie in KU Nijmegen. In 1979 ben ik in Drunen als pastoraal werker begonnen, leerde daar mijn vrouw Jeannette Kamp kennen, met wie ik in 1983 getrouwd ben. We kregen 4 zonen: Bram, Coos, Dirk en Willem en “hebben” inmiddels een kleinzoon Matias.

Na 13 jaar Drunen ging ik vanwege het veranderende kerkelijke klimaat naar het Haarlemse, waar ik 15 jaar in Nieuw-Vennep en Kaag-Abbenes als pastor dienstbaar ben geweest. De laatste 12 jaar vóór mijn pensioen heb ik gewerkt als justitiepastor in de gevangenis van Alphen a/d Rijn. Als pensionado ben ik nu gastvoorganger in verpleeghuizen, in protestantse kerkgemeenschappen en waar nodig nog beschikbaar hier in mijn oude parochie.

En dus nu in de zomerdag ook in Linden of Lienden, zoals ze bij ons zeggen.

Ik hoop op een prettige samenwerking met jullie, de Lambertus Geloofsgemeenschap. Tot ziens/horens en: houdoe !

Jan Lange.

PS

In onze kerk zijn nog vier prachtige neogotische gebrandschilderde ramen aanwezig, in 1889 geschonken door voorouders van Jan Lange.