

Kerst- en Nieuwjaarswensen, we spreken of schrijven ze zo gemakkelijk. Gelukkig Nieuwjaar raakt steeds meer in onbruik omdat we weten dat geluk niet maakbaar is.

Als mens moeten we “De kunst van het ongelukkig zijn” leren om niet ongelukkig te worden. Dat schrijft de bekende Belgische psychiater Dirk de Wachter in het zeer mooi en lezenswaardig boek met die titel.

Elkaar nabij zijn, maakt het leven de moeite waard. Alle woorden die we gebruiken moeten we ook betekenis geven.

De contactgroep en redactie wensen u een

**Zalig Kerstfeest en een Nieuw Jaar waarop zegen rust**

Ons voornemen: samen met de vele vrijwilligers voor 2024 zorgen voor wat zegeningen.