
Op weg naar Kerstmis

Het wordt Kerstmis!

Kerstmis is het feest waar de meeste mensen naar uitkijken. Door alles wat er gebeurt laatste tijd misschien wel meer dan ooit. Daarbij zal ook het dubbele gevoel heel herkenbaar zijn.

In onze kerk bereiden we ons voor op Kerstmis: in de Adventsvieringen van 10 en 17 december zullen we bij de Adventskrans die voorbereiding vormgeven met gedachten en overdenkingen die passen bij deze tijd en telkens een kaars aansteken.



Ons Gelegenheidskoor onder leiding van Joost Angenent brengt Kerstmis met iedere repetitie een stukje dichterbij. En we mogen ons ook al verheugen op de bijdrage van een kinderkoortje waarmee Deirdre repeteert. Het Gilde zal traditiegetrouw de kerststal weer opbouwen.

De inhoud van de Kerstviering vormgeven is een moeilijke maar dankbare uitdaging voor de voorganger want je kunt niet voorbijgaan aan alles wat in de wereld en om ons heen gebeurt. We zien uit naar Kerstmis en we maken samen een mooie viering.

En laat het duidelijk zijn:
in onze Herberg is plaats voor iedereen!