



Het boek van en over Linden

Het JPM Keijzersplein

Het was een 'rustiek' maar benenbrekend plaveisel dat door de gemeente eindelijk is vervangen. Maar nu ligt het plein er strak en kleurrijk bij. Veilig voor Annie van de 'meister' en alle grijze kerkbezoekers.

De klok mag weer luiden.

Terugblik Mandoline orkest Kwint



5 november 2023 concert door Kwint, het mandoline orkest. Een prachtig concert in een volle kerk, afwisselend en heel sfeervol met mooie zang, prachtige fluit en gitaren. En indrukwekkend door het gedicht over de oorlog tussen Israël en de Palestijnen. De nazit in De Burcht was een passende en natuurlijke afronding voor het dankbare publiek.

Concert De Strepzilz zondagmiddag 3 december

Op zondagmiddag 3 december a.s. verzorgt vocaal ensemble de Strepzilz een concert in onze kerk. Dit vocaal vijftal bestaat uit drie vrouwen en twee mannen, onder bezielende leiding van Ronald Naar. Oud-Lindenaar Leo van de Pas maakt deel uit van het ensemble.

Op het programma staat een uiteenlopend repertoire van laat – middeleeuwse liederen via Renaissance en Romantiek naar twintigeeuwse lichte muziek. Omdat het 3 december de eerste zondag van de Advent is, zullen er ook enkele kerstliederen ten gehore worden gebracht.

De Strepzilz treden niet vaak, maar wel met een zekere regelmaat op. Zo waren ze enkele keren present op 'Gebroeders van Limburgfestival' in Nijmegen met hun laat – middeleeuwse repertoire.

Ze organiseerden in de afgelopen jaren zelf enkele malen een uitgebreide muziekmiddag in Kranenburg – Mehr (Duitsland).



Omdat ze in een grijs verleden ooit begonnen als stemvormingsgroepje is toen gekozen voor de nu nog gebruikte, maar iets aangepaste naam. Het keelsnoepje zelf is dankzij de leiding van dirigent Ronald Naar niet meer nodig.

Het concert begint op zondagmiddag 3 december om **14.00 uur** in de Lambertuskerk in Linden. Parkeermogelijkheid is er volop achter De Burcht. Daar vindt ook na afloop van het concert (plm. 16:00 uur) de nazit plaats. De toegang tot het concert is gratis. Na afloop wordt een vrije gift voor het behoud van het eeuwenoude kerkje zeer op prijs gesteld.

Een nieuw orgel



Op woensdagochtend 25 oktober jl. hebben Freek & Henk het nieuwe orgel van Elst naar Linden getransporteerd.

De wonderen blijken de wereld nog niet uit, gelukkig maar.

Een aantal maanden geleden hadden we nog een serieus probleem met het kerkorgel: het was niet meer goed bespeelbaar, reparatie was te kostbaar en een vervangend orgel dat precies past op de huidige plek was zeer moeilijk te vinden en zou ook een forse investering vragen.

En kijk nu: sinds eind oktober staat er een pareltje van een orgel in onze kerk. Prachtig om te zien, precies passend in de orgelruimte, technisch in topconditie, met een prachtig geluid en met meer klankmogelijkheden dan het vorige orgel. En zonder aanschafkosten!

Hoe heeft dit wonder zich kunnen voltrekken?

Met dank aan pastor Henk Janssen hadden we begin dit jaar contacten gelegd met Orgelwacht Nijmegen, om te kijken of zij van betekenis konden zijn voor ons orgelprobleem. Zo kwamen wij in een regionaal netwerk terecht van orgeldeskundigen en -liefhebbers.

Op een dag in augustus jl. kwam er een telefoontje van de heer Freek Withaar uit Zetten.

Samen met de heer Henk Kiestra uit Elst had hij zich ontfermd over een kabinetsorgel.

Het betrof een orgel van orgelbouwer Strubbe, ook fabrikant van het oude orgel in Linden.



Het orgel was van een particulier, die er noodgedwongen afstand van moest doen vanwege een verhuizing. Deze particulier gaf Freek & Henk de opdracht mee: knap het orgel op en vind er een goede en passende bestemming voor, dan doe ik 'pro deo' afstand van mijn orgel. Daarna is het snel gegaan. Freek & Henk zijn een aantal malen op verkenning in Linden geweest, en waren zeer onder de indruk van ons kerkje. Een Lindense delegatie is naar Elst getogen, om het orgeltje te bezichtigen in de schuur van Henk. De klik was er. Op woensdagochtend 25 oktober jl. hebben Freek & Henk het orgel van Elst naar Linden getransporteerd. Het bestaande orgel, dat meer dan 20 jaar dienst heeft gedaan, werd verwijderd en het nieuwe orgel werd opgebouwd in de nis.

Het paste perfect, en kon nog een kwartslag worden gedraaid zodat het nog beter naar de kerk staat gericht. Ook was er een deskundige orgelstemmer ingeschakeld, die het orgel heeft gestemd en het oude orgel heeft meegenomen.

En zo kon die woensdag 's avonds rond 21:30 uur de orgeloperatie succesvol worden afgerond.

Onze kosten hebben zich kunnen beperken tot de rekening van de orgelstemmer.
De Stichting Louisa Linden heeft deze kosten voor diens rekening genomen.

Technische informatie over het orgel:

Bouwer: H. Strubbe Bouwjaar: 1970

1 manueel, voetpedaal registers: Holpijp 8'Fluit 4'Octaaf 2'Quint 2 2/3'

De eigenaar heeft pro deo afstand willen doen van zijn geliefde orgel, onder de voorwaarde dat het een passende bestemming verkrijgt.

Met de term 'pro deo' wordt het verrichten van gratis diensten aangeduid.

De letterlijke betekenis van 'pro deo'(latijn) is: 'voor God'.

We mogen concluderen dat de missie van Freek & Henk meer dan geslaagd is. Het orgel heeft niet alleen pro deo zijn plekje gekregen in onze kerk, het wordt ook pro deo gebruikt.

TK (een meer dan tevreden organist).

Het Mariakapelletje staat er weer

Sinds een aantal dagen is het Mariakapelletje weer terug op de sokkel en hoe! De sokkel is opgeknapt, een nieuw kapelletje prachtig afgewerkt en voor jaren bestand tegen de elementen, een lichtpunt in de donkere dagen. Het mooie Mariabeeldje is ook nieuw, 'gevonden' en gekocht door Hannie de Groot.

Mart Bos heeft zich sterk gemaakt voor de opknop -eigenlijk nieuwbouw- samen met Menno van Langen die er vele uren in heeft gestopt. Hartelijk dank! Overigens ook aan de Dorpsraad, die de kosten voor zijn rekening heeft genomen.



Over de geschiedenis van het kapelletje weten we uit het boek "Linden Groot en Klein" (Blz284) dat het niet altijd heeft gestaan heeft op de kruising Eindsestraat-De Berg. Voordien stond het langs de Eindsestraat ter hoogte van Eindsestraat 10 bij Carli en Johan van den Berg. Hoe oud het eerste kapelletje was, weten we nog niet. We komen er op terug.