

---

## Allerzielenviering

---

Zoals ieder jaar besteden we in onze Geloofsgemeenschap aandacht aan de viering van Allerzielen en Allerheiligen. Dit jaar doen we dat op woensdagavond 1 november 's avonds om 19.00 uur in onze kerk. Ieder van ons herdenkt dan de overledenen uit eigen familie of kennissenkring en overdenkt zijn eigen leven.

Tijdens de viering zal voorganger Trees van den Broek stil staan bij de overledenen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.

**Jozée Maassen**  
**Wim de Haan**  
**Jo van Hassel**  
**Riky Bloemen**  
**Tilly van Raaij**

Na afloop van de viering bezoeken we gezamenlijk het kerkhof om stil te zijn op de plaats waar veel van onze overledenen hun laatste rustplaats hebben gevonden.

Het is ook traditie dat we graflichten op het kerkhof plaatsen.

De graflichten zijn vóór het begin van de dienst voor € 1,- te koop achterin de kerk. Zoals altijd zal de 'kerkhofploeg' voorafgaand aan 1 november ervoor zorgen dat het kerkhof er goed uitziet.

Daarna is iedereen welkom in De Burcht voor de koffie.

### **Van Halloween naar Allerzielen en weer terug!**

Al een paar eeuwen vóór het begin van onze jaartelling leefden hier in onze gebieden de Kelten. Bij uitzonderlijke opgravingen worden nog resten gevonden van dit volk en hun cultuur. In het Verenigd Koninkrijk is nog veel van de Kelten te zien en dan vooral op begraafplaatsen.

De Kelten hebben een belangrijk stempel gedrukt op onze gewoonten rond de vraag: hoe om te gaan met de dood.

Allereerst bepaalden zij eigenlijk de datum waarop wij nu nog Allerzielen vieren. Begin november begon het Keltisch Nieuwjaar en daaraan voorafgaand werden de doden herdacht die in het afgelopen jaar gestorven waren.

De avond waarop dat gebeurde heette dan ook: 'All Hallows Eve' (verbasterd tot 'Halloween'!). Het was de avond waarop volgens de Keltische traditie de geesten van de overledenen van het afgelopen jaar nog één keer terug zouden komen in de hoop dat ze hun lichaam terug zouden krijgen.



Wie een goede geest van een overleden geliefde wilde laten terugkeren, legde voedsel voor de huisdeur. Omdat ook andere geesten daarop afkwamen, droegen de Kelten maskers om die geesten af te schrikken. Zo ontstond in de Angelsaksische landen de Halloween traditie, die wij later ook in onze streken hebben overgenomen.

Daar komen de maskers, de verlichte pompoenen en het om snoep vragen van kinderen aan de deur, vandaan.

Zoals met veel 'heidense' feesten, heeft het Christendom ook Halloween gekerstend / een Christelijke betekenis gegeven.

Paus Gregorius IV gaf in 837 daartoe de aanzet en stelde de viering in van Allerheiligen en Allerzielen op 1 en 2 november.

Eeuwenlang en eigenlijk nog steeds, ook in onze Geloofsgemeenschap, herdenken christenen op Allerzielen hun overledenen met bloemen op het graf, graflichten in de donkere avond en een herdenkingsdienst in de kerk.

Wonderlijk genoeg komt in onze geseclariseerde wereld bij veel volwassenen en kinderen de oude Halloween viering van de Kelten weer terug vanuit Amerika, maar dan veel commerciëler.

*HvR*