

Kosters einde

Nu ik gestopt ben met kosteren in onze heilige Lambertus kerk in Linden, vroeg Mien of ik een woordje wilde schrijven voor Rond de Lindense Toren.

Medio Maart 2008 kwam Piet Vermeeren bij ons aan. Hij kwam vragen of ik de kerkdiensten mee wilde begeleiden als koster. Het zou een gedeeld kosterschap van 4 personen worden. Samen met Sjacco van Beuningen en Frans Peters zouden wij beginnen en Piet ging op zoek voor nog 1 persoon erbij zodat we 1 maal in de 4 weken aan de beurt zouden komen.

Omdat Jos de Valk, die voorheen koster was, en ging verhuizen was Piet op zoek naar nieuwe hulp. Ik heb er nog even over nagedacht en toen besloten om mee te helpen.

Jos heeft ons toen iedereen een keer begeleid om het een en ander uit te leggen. Na verloop van tijd kwam Gerda van Frans er ook bij en hadden we zo een fijn groepje kosters in ons kerkje.

Je zorgde voor de verlichting, wijn- en waterkarafjes, kaarsen, hosties e.d. voor de dienst.

Natuurlijk de klokken op tijd luiden was ook onze taak.

Daarvoor hoefden we niet de toren in te klimmen om aan de touwen te hangen, maar met een druk op een knop en daar begonnen de klokken te luiden.

Ik zorgde dat ik op tijd in de kerk was, zodat alles klaar stond wanneer de misdienaars, Patty of Anke of Nick of Rob kwamen. Ja, we hadden toen nog misdienaars.

Piet was ook altijd vroeg voor de dienst begon in de kerk om nog even een praatje te maken.

Zo gauw Piet het kazuifel om had, sprak ik hem aan als „mijnheer Pastoor”.

Ook verzorgde ik het aanvullen van de hosties en kaarsen en wijn en zonodig het bijbestellen als ik zag dat deze bijna op waren.

Ook maakte ik de offerblokken van tijd tot tijd leeg.

In de zomer was het koor de hele dag open zodat mensen zo van bovenaf de kerk in konden kijken en een kaarsje aan konden steken.

Helaas was het offerblokje wel eens voor mij ongevraagd geledigd.

Pasen 2012 nam onze loyale pastoor Piet Vermeeren, afscheid van ons als pastoor en met pijn in ieders hart.

De contactgroep van de geloofsgemeenschap en de Lindense mensen zetten zich toen volledig in om verder te gaan.

Ook onze misdienaars misten Piet zeer en langzaamaan trokken zij zich terug en werd dat door de kosters opgevangen.

Ieder doet met alle goede bedoelingen zijn best om de geloofsgemeenschap H. Lambertus en de kerk overeind te houden.

Het gezellige koffie drinken (met de lekkere cake van Mien) in de Burcht blijft gehandhaafd en voor iedereen toegankelijk, gelovig of niet.

Het is fijn om te ervaren hoe groot de inzet van iedereen is.

Bijna een jaar zijn er geen diensten geweest i.v.m. corona.

Vele mensen misten dit, het samen bidden, het samen zijn en er voor elkaar zijn.

Toch heb ik besloten om te stoppen met het kosteren.

Ik bedank iedereen voor het vertrouwen in mij, het fijne samenwerken in al die jaren en wens iedereen goede gezondheid en heel veel goeds.

Naschrift van de contactgroep:

Het stoppen van een koster als Rola Emons is geen 'goed nieuws'. Natuurlijk is het werk van de koster de laatste jaren sterk veranderd, maar het toch heel fijn dat er iemand is die mee voorbereidt en afsluit, en zorgt dat alles goed gaat.

We willen in overleg met Rola op een passende manier afscheid van haar nemen en spreken alvast de wens en het vertrouwen uit dat de verbinding met Rola in stand blijft, zoals die was.