
Van Gisteren naar Morgen

Als de gedachten aan gisteren verwaaien
en onze herinneringen verdwijnen
de zomer is geweest
met zijn zon op mooie dagen
met zijn regen die ons stoorde.

Zoals de blaren van de bomen
de laatste bloemen nog geplukt
de kleuren die dieper verlopen
zo worden onze herinneringen dan
warme gedachten voor morgen.

Bij ons geweest met al hun liefde
verdwenen uit ons eerste oog
leven zij voor ons voorbij het afscheid
zullen zij levend zijn voor altijd
meer nog dan wij ooit zagen.

Als de gedachten dan verwaaien
als zomerlicht en zon niet meer zijn
dan blijven meer dan herinneringen
jouw handen en jouw ogen
een levenlang voor mij.

(*Gedicht van Toon van Dijk*)