

### **Herdenken: Allerzielen en Allerheiligen**

Rond deze dagen herdenken ons dorp en onze geloofsgemeenschap onze dierbare overledenen. Dat doen is waardevol en zinvol. Als het goed is geeft dat het gevoel dat je niet alleen staat in je verdriet. Samen staan we stil bij wie we missen en brengen we hen eer om wat ze voor ons betekend hebben en nog betekenen.

We mogen ook trots op hen zijn; het zijn immers onze heiligen van wie we geleerd hebben en van wie we hopen of geloven dat ze ons nog nabij zijn, waar ze ook begraven of gecremeerd zijn, waar de urn of as zich ook bevindt. In die zin vieren we Allerheiligen én Allerzielen.

Dit jaar herdenken we op zondag 31 oktober al onze overledenen maar met name hen die afgelopen jaar zijn overleden en voor wie een gedachteniskruisje hangt in onze kerk:

**Jan Martens**  
**Bert Coenen**  
**Jos de Valk**  
**Trees Martens**  
**Wim Berkhout**  
**Han Maassen**

Onze geloofsgemeenschap herdenkt hen allereerst tijdens onze zondagochtendviering op 31 oktober om 10.00 uur. De viering wordt afgesloten met het bezoek aan het kerkhof en – desgewenst – het plaatsen van graflichten. Dat we daarna samen in De Burcht koffie drinken en dus met elkaar zijn, is wezenlijk voor het vieren van vertrouwen in het leven.

Verder willen we die zondagmiddag tussen 14.00 – 16.00 uur iedereen de kans te geven om het kerkhof te bezoeken en om in de kerk een kaarsje aan te steken.

Daarnaast bestaat voor iedereen op elk gewenst moment de mogelijkheid om ons kerkhof te bezoeken.

Ons kerkhof is voor die dag door de kerkhofploeg extra netjes schoon gemaakt en aangeharkt.

U bent allen van harte welkom.

*De Contactgroep*