

**Kerstmis, stille nacht**

*Kind van vrede, zacht klinkt het schreien door het dal van de nacht.  
de aarde verstilde en luisterde toe  
de mensen ontwaakten, het dromen zo moe  
Kind van vrede, door Gods liefde voortgebracht.*

*Stille nacht, heilige nacht  
alles slaapt, sluimert zacht  
eenzaam waakt het hoog heilige paar  
't lieflijk kindje met goud in het haar  
sluimert in hemelse rust.*

*Stille nacht, heilige nacht  
alles slaapt, sluimert zacht  
eenzaam waakt het hoog heilige paar  
't lieflijk kindje met goud in het haar  
sluimert in hemelse rust.*

*Dit lied spreekt nog steeds tot onze verbeelding. Elk jaar is de kerstavond met de kerstnacht voor vele mensen een pauze waarin de tijd even wordt stilgezet. In een nachtmis of kerstavondviering ervaar je het tijdloze van het Kerstverhaal. Het lijkt of de wereld even afstand neemt en zich opnieuw oriënteert. Met de herders en de wijzen uit het Oosten voelen wij ons aangesproken door de beloftevolle boodschap: vrede op aarde voor alle mensen van goede wil.*

*Maar in plaats van ons opnieuw te oriënteren, zijn we ook snel geneigd onze ogen te sluiten en scheppen we - stevig aangemoedigd door de commercie - voor even een romantische droomwereld. Want de werkelijkheid was toen anders, net als nu. Er was geen plaats in de herberg en het kind was amper geboren of het moest met zijn ouders vluchten naar Egypte, zo luidt het verhaal.*

*En ook de wijzen moesten via een omweg een goed heenkomen zoeken, want koning Herodes was bang zijn macht kwijt te raken.*

*Heel herkenbaar in onze tijd.*

*Natuurlijk: de kerstboodschap vertelt ook een droom. Maar een droom die we levend moeten houden. Een ideaal dat veel verder gaat dan een tijdelijke wapenstilstand in een oorlogsgebied. Vrede kan er alleen zijn als er voldoende hulp is en aandacht voor alle mensen die het nodig hebben.*

*Als we ons dat realiseren, herkennen we in ons ook een gevoel van beschaamdheid over onze veiligheid en rijkdom en weten we dat er voor ieder van ons een opdracht ligt.*

*Kerstmis zal dit jaar anders zijn: de kerstavondviering mag niet doorgaan en het wegvallen van Piet Vermeeren houdt nog velen In Linden en omgeving bezig. Maar kerstmis gaat door; "Piet zou het niet anders willen" en er is alle reden om het te vieren.*

*Voor de Kerstavondviering van 2010 had Piet als thema gekozen:*

*“Welkom, zachte kracht”. Dat thema is nu misschien nog actueler dan toen. Het sociale klimaat lijkt door de coronacrisis verhard.*

*In ons denken en handelen zijn ‘rekening houden met elkaar’, verdraagzaamheid en kiezen voor het algemene belang niet meer zo vanzelfsprekend. En bijna ieder besluit geeft aanleiding voor protest en strijd. Ons verantwoordelijkheidsbesef beperkt zich vaak tot een heel kleine kring. Het open gesprek lijkt vaak onmogelijk.*

*Het zijn immers de zachte krachten van mensen die wonderen doen: ze geven mensen hoop en vertrouwen en wijzen de weg naar meer vrede.*

*JvdB*

