

Boek: Het Gevoel van Cuijk

Ongeveer zestig mensen hebben teksten en foto's aangeleverd voor het boek 'Het Gevoel van Cuijk'. Onder redactie van Jos Janssen, Hans Peters en Niels Wolfraad is het geworden tot een prachtig document van de oude gemeente Cuijk. Het gaat ons er niet om reclame te maken, maar we willen graag aandacht voor het hoofdstuk over Linden, geschreven door Piet Vermeeren. Op bladzijde 138 begint zijn verhaal met als titel:

'Het gat van geluk'

Het boek is te koop bij de Readshop in Cuijk.

De Contactgroep

Uit de historie

De gemeente Cuijk houdt op 31 december a.s. op te bestaan. In dat kader was in de schouwburg een "Avond van de Schatbewaarders" georganiseerd. De dorpsraden was gevraagd een ludieke of andere bijdrage te leveren en als schat te overhandigen.

Die avond is niet doorgegaan. Maar namens onze Dorpsraad was er wel een gedicht gemaakt. De bijdragen van alle dorpen en wijken zijn alsnog ter plaatse opgenomen. Deze worden verwerkt in een film met allerlei andere creatieve inbreng o.a. van Deirdre Angenent. Dat resulteert in een film.

Deze film wordt voor het eerst uitgezonden op Tweede Kerstdag (26 december) om 20.30 uur op Omroep Land van Cuijk. De uitzending wordt herhaald op Oudejaarsdag (31 december) om 20.00 uur.

Daarnaast is de film vanaf maandag 27 december te zien via de gemeentelijke websites www.cuijkdoet.nl en www.cuijk.nl/schatbewaarders.

Hieronder alvast het Lindense gedicht, dat een flink stuk historie bevat.

Linden, Groot en Klein

Eens was Linden zelf een gemeente met Katwijk en Klein Linden en heette Linden Groot Linden - echt waar - met boerderijen en land dat alleen in de winter onder water stond, zodat soms niemand over land in Linden komen kon.

Nu heel veel jaren later staat het land onder water het hele jaar en trekt Jan en alleman heel de zomer door 't kleine Linden.

*Het zand onder het land van ons was heel wat waard.
De nieuwe gemeente Beers kwam met Linden op de kaart*

*maar ons land werd water en het water is van iedereen
en groot Linden werd kleiner maar toch wilde ieder er heen.*

*Het water werd groter en nog groter later,
de nieuwe gemeente Cuijk zag wel wat in het water
en met Beers en Linden steeg het water naar het nieuwe hoofd,
want het water is van iedereen.
En zo kwam er -weer iets later
en tegen Katwijk en Klein Linden aan -
een stad aan het water.
En binnenkort - zo schijnt het - nog een of twee
want nog meer mensen willen naar het water....*

*De gemeente Land van Cuijk wordt nu het nieuwe waterhoofd
en zal misschien zelfs ooit op het water bouwen,
als de waterspiegel maar blijft stijgen.
want het water is van iedereen en het land wordt schaars.*

*Linden, een rivierduin in het stroomgebied van de Maas,
is met het zand het land kwijt geraakt
maar hoog en droog in het water
bewaren wij de schatten van nu en weleer:
de kerk van Lambertus als monument van verleden en heden
waakt over de schoonheid rondom, over levende historie
samen met De Burcht, het kloppend sociale hart van jong en oud.*

*Wij geven ieder een flesje gevuld met water van de plek
waar de Kraaienberg eens was
want het water is van iedereen en dus ook een beetje van ons.
Het water heeft diepe gronden maar is niet meer zo stil als het was
want het water is van iedereen.*

JvdBroek



Ingezonden tekening van Fons Heijnen