

Een kerstgedicht

'Geef Licht' van Stef Bos

*Het wordt steeds vroeger donker, de winter is in zicht
Alles keert naar binnen, de gordijnen gaan weer dicht
De tijd staat op een kruispunt, niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken, de dromer staat alleen*

*Geef licht, geef licht voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is
Geef licht, geef licht, geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht*

*Zie de wereld om ons heen. Zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders. Zie hun volk dat crepeert
En zie de oorlog die maar doorgaat, ook al is ze ver van hier
Onze wereld is te klein om het niet te willen zien*

*Geef licht, geef licht, geef ruimte en geef uitzicht
Geef wat er vaak niet is,
Geef licht geef licht, geef alles wat je hebt,
Geef de liefde een gezicht*

*Ik stak mijn kop onder de grond. Maar de haan die bleef maar kraaien
Alsof hij zei je moet iets doen om een verschil te kunnen maken
Je kunt verdrinken in cynisme alsof het toch niets uit kan halen
maar in de verte schijnt een ster die de richting kan bepalen*

*En Hij geeft licht
Geef licht voor een uitweg uit het donker voor wat er vaak niet is.
Dus geef licht, geef licht, geef alles wat je hebt.
Geef de liefde een gezicht.*