

---

stilstaan

---

*In bange dagen  
was er hoop  
er was licht  
dat toch bestond*

*Nu is er minder  
zicht- ik lijk wel  
naar het einde van  
een lange straat  
te lopen*

*Mijn vrienden stappen  
mee ieder in eigen  
baan –de pas wordt  
ingehouden – wanneer  
zal ik blijven staan*

*Uit “gedachten van een mens aan de rand van het duister”  
van Ank H. Ledeboer*