

Terugkijken op de afgelopen maanden?

Terugkijken, we doen het meestal te weinig. Gericht als we zijn op alles wat we willen, leren we minder dan zou kunnen over onszelf en over onze keuzes voor de toekomst.

Wat waren de plussen en de minnen van onze coronatijd? Wat maakte je gelukkig? En wat verdrietig? Om dat helder te krijgen zou je het op schrift moeten zetten. En om het goed te kunnen doorgronden moet je het misschien wel delen met anderen want sommige ‘diepere’ ervaringen dringen niet vanzelf door tot ons bewustzijn, denk maar eens aan eenzaamheid en depressiviteit.

’s Zondags nog steeds geen viering in de kerk. Gelukkig luidt onze Lindense klok nog steeds op woensdag om 19.00 uur om ons te herinneren aan het ‘ongrijpbare’, aan dingen waar we minder gemakkelijk bij stilstaan. De klok kan ons even ‘in een andere, veiliger modus zetten’.

We realiseren ons dat we de regie niet altijd in handen hebben en dat onze angst soms groter is dan het vertrouwen dat het goed komt.

Het luiden van de klok geeft ons, zo hopen we, vertrouwen terug.
We blijven het doen zolang onze vieringen op zondag niet doorgaan.

Vooruit kijken

Men zegt wel eens: alles went. Dus ook dat de zondagen tegenwoordig anders worden ingevuld. De accenten liggen bij iedereen misschien wat anders, maar de zondagse ontmoeting bij een viering wordt vermoedelijk erg gemist.

Het geroezemoes vóór de viering was een teken aan de wand; voor mensen die in de gewijde stilte willen opgaan misschien storend maar voor velen een uiting van zich bij elkaar thuis voelen, van thuis komen.

Op korte termijn is het niet haalbaar om vieringen in onze kerk te houden. Via Rond De Lindense Toren proberen we iets van de beleving op het pastorale vlak gaande te houden. Wel streeft de contactgroep ernaar om in september –mogelijk op een aangepaste manier – weer op zondagen bijeen te komen in onze kerk.

Om de nog lange periode wat te overbruggen biedt de contactgroep op zondagmorgen 19 juli in of bij De Burcht iedereen de mogelijkheid om koffie te komen drinken. Het accent ligt op het “weer ontmoeten”. Tijdens dat samenzijn kijken we terug op de achter ons liggende maanden, want er is wel wat gebeurd en we leggen de vraag in ons midden, hoe we – naar we hopen – in september de draad weer kunnen oppakken.

Rond half augustus kunt u weer een Toren verwachten waarin we preciezere informatie geven. Er moet dan ook duidelijkheid zijn over Het Lindens Concert dat op de rol staat voor september en het Lambertusfeest met de herdenking van de in Linden gevallen Amerikaanse militairen. Bezoeken we dan ook weer het nieuwe monument dat Linden een jaar geleden in gebruik nam?

U hoort en leest daarover meer in augustus.

JvdB/contactgroep Linden

