

ONZE NATUUR

De lucht die we ademen
het water dat we drinken
de aarde waarop we lopen
het vuur dat ons verwarmt

het is ons gegeven.

De planten die ons voeden
de kleurenpracht van de bloemen
de dieren die ons omringen
de aandacht van de medemensen

het is er om niet.

We mogen ervan genieten
het wordt ons toevertrouwd
we zullen het moeten delen met mensen van nu en later;

Als we het veilig behoeden
dan wordt het leven bewaard
en is onze toekomst zeker.

Toon van Dijk