

## **Van harte aanbevolen!**

Deze zin had onder het stukje over de Vastenactie moeten staan.

Vandaag (29 maart) besteedde het journaal veel aandacht aan de actie Giro 555 in verband met de grote hongersnood in Afrika en Jemen. De teller stond toen op ruim 24 miljoen! Een geweldig resultaat. Er zijn talloze mensen waaronder ook veel kinderen die zelf iets extra's bedacht hebben om geld bijeen te brengen. Die hebben niet gedacht: het is de schuld van de vaak idioot rijke corrupte machthebbers in die landen of het gevolg van multinationals die het milieu of de economie ontwricht hebben. Laten die het dus oplossen. Die gedachten kloppen misschien wel voor een deel maar daarmee zijn de mensen die echt verstoken zijn van eten drinken en medische voorzieningen niet geholpen. Er moet nu actie komen anders is het te laat.

Maar als u dat doet of hebt gedaan, laat dat -als het kan- niet ten koste gaan van de Vastenactie.

*Van harte aanbevolen dus!*

Nu we het toch over geld hebben:

Het is best lastig te bepalen wat je zelf echt verdient. Net zo lastig is de vraag wat je echt nodig hebt en wat je kunt missen. De normen verschillen per persoon en per land.

We zijn geneigd te denken dat mensen die pakweg meer dan een miljoen per jaar opstrijken dat niet echt kunnen verdienen. Bovendien trekken we gemakkelijk de conclusie dat ze veel meer dan wij kunnen missen. Die gedachten liggen misschien wel voor de hand maar leiden ook gemakkelijk tot jaloezie en vervangende eigen hebzucht. Wij hoeven hun geld en hun besteding niet te verantwoorden. Als we ons inkomen vergelijken met het inkomen van heel veel mensen in andere arme landen hebben we zelf iets om over na te denken. Misschien is het probleem wel dat we ook zelf teveel hechten aan geld en bezit.

*jvdB*