

Kerkpionier Margrietha Reinders was in Linden

Van de Protestantse Kerken Nederland (PKN) kreeg ze jaren geleden de opdracht om in Amsterdam pionierswerk te doen. Intussen heeft ze heel wat ervaring opgedaan en ze stopt haar verhaal niet onder de 'korenmaat'. Op dezelfde avond dat zij in Linden was (maandag 20 november 2017), kwam ze in het EO tv-programma 'Geloof en een hoop liefde' aan het woord.

Margrietha Reinders is een bescheiden bijna verlegen vrouw. Ze vertelt haar verhaal puur en ontwapenend. Wie een doorwrocht verhaal met een duidelijke beleidsvisie had verwacht, moest even schakelen. Hier zit geen manager, geen bestuurder. Toch hingen de ruim veertig aanwezigen uit heel de parochie aan haar lippen.

Start

Ze vertelt over het begin. Hoe ze op alle plekken in de wijk aanwezig wilde zijn en gezien wilde worden, van wijkcentrum tot kroeg in de buurt. Daar ontdekt ze dat de taal en het verhaal van de kerken veelal onbekend zijn. Toch proeft ze in de soms vluchtige contacten met mensen de hang naar spiritualiteit. Eén op één in de kroeg of aan de keukentafel wil ze luisteren en aandacht geven. Haar boodschap is niet de kerk of het kerkgebouw, maar het verhaal van God en Jezus van Nazareth. Ze gaat juist de kerk uit, ze wil naar buiten. Soms komt dan ook het verhaal van de Bijbel aan de orde en plotseling blijken oude verhalen heel actueel te zijn. "Zo past het verhaal van de profeet Elia, die uitgeput onder een braamstruik lag, naadloos bij burn-out ervaringen van onze tijd", aldus Margrietha.

Mensen ontmoeten

Op de eerste plaats wil ze in haar werk mensen ontmoeten. Binnen een breed scala aan mogelijkheden gebeurt dat en wordt de groep steeds groter. In een Amsterdamse kroeg belegt zij haar café 'de Zoekende Ziel' en tijdens de bijeenkomsten van de groep 'de Vijf Talenten' laten mensen het beste van zichzelf zien, wat ze kunnen, wat ze gemaakt hebben of wat ze bezig houdt.

Dat haar grootste inspiratiebron daarbij Jezus van Nazareth is, steekt ze niet onder stoelen of banken en helemaal in zijn lijn gelooft ze in vriendschap met en aandacht voor elkaar. In de kroeg gaat het over bijbelteksten, na het zien van een film wordt nagepraat over ethische vraagstukken en soms ook vieren de aanwezigen avondmaal. Een volwassene wordt gedoopt in de vijver van het Vondelpark.

Haar verhaal met God en Jezus van Nazareth begint nog maar pas en daar ligt 'wellicht ook de kracht ervan', merkt iemand aan het einde van de avond op.

Wanneer we haar in de auto naar de trein brengen, hebben we het over het verhaal van het mosterdzaadje.

Namens de contactgroep Linden

HvR