

## Voor mensen van goede wil

Nu zal het wel gauw gaan sneeuwen,  
dan worden de wegen wit.  
Dan rijden de drie kamelen,  
waarop elk een koning zit  
door een woestijn van eeuwen  
vol boosheid en gevit.

De herders liggen bij nachte  
te waken op het veld  
bij hun schaapjes met witte vachten.  
Een engel heeft hun verteld  
dat Jezus niet langer kan wachten  
want de wereld moet hersteld.

Wat herders en koningen hopen,  
het maakt gering verschil:  
Men kan het geluk niet kopen  
maar voor de mensen van goede wil  
gaat de hemel eenvoudig open  
en dan wordt alles stil.

Anton van Duinkerken